

Ở ĐÂU CŨNG CẦN SỰ Chia sẻ



NỖ DUNG: KIM NGÂN | THẺ HẸ: TUẤN ANH | CÔNG NGHỆ: NGUYỄN LUYA

Tại nhà máy ALPEC, hàng ngày, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những thành viên từ các bộ phận khác nhau đang miệt mài, tỉ mỉ trong từng công đoạn làm việc. Trong một chuyên công tác Hưng Yên, chúng tôi có dịp trò chuyện cùng với anh Lưu Văn Hùng – Tổ trưởng Tổ Hàn Ráp – người đứng đầu bộ phận hàn, ráp thang máy (Hàn – ráp chi tiết là bước thứ 4 trong quy trình sản xuất, lắp ráp thang máy. Đây là công đoạn rất quan trọng, với nhiệm vụ hàn và ráp các bộ phận của thang máy như sàn, nóc, cabin... lại thành một khối để ra công trường lắp đặt). Tiền đề của bài viết này đơn giản là như vậy. Với người đàn ông này, quan điểm sống của anh luôn gắn liền với hai từ “chia sẻ”.



Chia sẻ để “làm những thứ mình chưa biết”

“Tôi đã ở đây từ năm 2002 đến nay là 2024. Hơn hai thập kỷ trôi qua, một quá trình làm việc Quãng thời gian đó đã không quá dài so với độ tuổi lao động, nhưng cũng không phải ngắn, và tôi vẫn đang làm việc tại nơi này, chưa từng muốn rời đi...”

Anh Lưu Văn Hùng – Tổ trưởng Tổ Hàn Ráp – Công ty Cổ Phần Liên doanh ALPEC đã mở đầu cho cuộc trò chuyện của chúng tôi bằng lời tâm sự như vậy. Phong nền nổi bộ Alphanam đã phỏng vấn khá nhiều thành viên có thâm niên kỹ cựu của Tập đoàn, hầu hết họ đều nói với chúng tôi rằng họ đã ở đây một thời gian đủ lâu để tình yêu Alphanam trong họ được bồi đắp từng ngày. Công ty – từ nơi họ tưởng rằng chỉ đến làm việc đủ tiếng rồi về – không biết từ lúc nào lại trở thành một điều vô cùng thân thuộc. Anh Lưu Văn Hùng cũng không phải là ngoại lệ. Mỗi chiếc thang được sản xuất, mỗi thao tác thực hiện đều không chỉ đơn thuần là nghĩa vụ, mà còn là mong muốn giúp thương hiệu công ty đi xa hơn, là trách nhiệm giữ gìn uy tín của công ty, và là sự tử tế đối với khách hàng – những người đã đặt niềm tin vào sản phẩm.



“Tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với khách hàng, với công ty, với bản thân mình. Thời điểm làm việc lúc nào cũng phải tập trung cao độ để làm ra một sản phẩm chắc chắn, bền đẹp, an toàn; làm xong thì sẽ có trách nhiệm với sản phẩm mình làm ra. Mình làm không làm tử tế thì sản phẩm chắc chắn sẽ không ra gì!”

eMagazine

Con số 22 năm quả là đáng nể và đáng tự hào. Ngày anh Hùng đến với Alphanam, công ty đang duy trì xưởng sản xuất ở Bồ Đề, Long Biên. Giờ đây, anh đang làm việc tại nhà máy sản xuất thang máy ALPEC tại Hưng Yên. Mỗi năm trôi qua công ty đều có sự đổi khác, không chỉ có doanh nghiệp có những thăng trầm, mà ngay cả bản thân anh Hùng cũng phải trải qua một giai đoạn khá thách thức.

“Thời điểm ban đầu tôi làm việc tại nhà máy cũ điện của Alphanam, rồi năm 2009 chuyển sang Công ty Liên doanh FUJIIALPHA, và từ năm 2018 đến nay thì tôi làm việc tại ALPEC.

Một ngày nọ, khi vẫn đang công tác tại nhà máy cũ điện của Alphanam, tôi và 2 người nữa được tập hợp với mục tiêu trở thành một nhóm để làm thang máy. Chúng tôi đều không quen nhau, người ở Nghệ An, người ở Thái Nguyên, người thì ở Hòa Bình. Chủ Bùi Hồ Dũng (ông Bùi Hồ Dũng – người đốc nhà máy đầu tiên của Alphanam, tác giả ca khúc “Bài ca Alphanam” – px) là người quản lý chúng tôi. Tất cả mọi người đều chưa biết cái thang máy ra sao, thậm chí chưa đi thang máy bao giờ chứ đừng nói đến khâu sản xuất hay thiết kế. Máy chủ cháu hỏi nhau giờ làm thang máy phải làm như thế nào, rồi nhìn nhau cười.



eMagazine

Bài vì chưa biết gì về thang máy, chúng tôi đành tìm tòi từ nhiều nguồn để học. Nhiều lúc cũng nản chí lắm chứ. Kho về kiến thức đã đành, để áp dụng sản xuất thang máy lại càng khó hơn, vì đó là cả một hệ thống đầy chuyên. Tôi hiểu rằng để tạo nên một thương hiệu thang máy có uy tín trên thị trường cần rất nhiều công sức và sự nỗ lực. Ban đầu khá là mệt mỏi, vì chúng tôi đều từ con số 0 đi lên. Nhưng chúng tôi hiểu rằng cái gì cũng có cái gì, cứ học thêm dần dần và cố gắng thì sẽ có thành quả.

Chúng tôi chia sẻ với nhau rất nhiều điều. Người này biết thông tin gì hay ho thì đều sẽ chia sẻ với những người còn lại. Tôi nghĩ rằng chia sẻ để mình tốt lên và đồng đội của tôi cũng tiến bộ hơn, không có gì cần giấu nhau cả. Chia sẻ để hiểu nhau thì mới có sự đồng lòng, thống nhất tác phong, kỹ thuật trong lao động, sản xuất. Chúng tôi thấy thì tôi cũng đã cảm nhận được sự trưởng thành và hoàn thiện của bản thân theo từng ngày”.

Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải luôn khẳng định về quan điểm của ông khi làm kinh doanh: Chỉ làm những gì mình không biết. Từ “không biết” trở thành “biết” và luôn “phần đầu trở thành người dẫn đầu trong từng lĩnh vực của mình” là một hành trình cần rất nhiều sự quyết tâm và mạnh mẽ. Anh Lưu Văn Hùng công nhận rất nhiều người Alphanam khác đã thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch và linh hội nó, biến nó trở thành mục tiêu phấn đấu chính phục.



“Mỗi lần có lỗi thì tôi không cầu hay tức giận, mà rất buồn, phải quyết tâm ghi vào đầu là không bao giờ lặp lại lỗi đó nữa.

Sức tôi có hạn, nhưng tôi cho rằng mỗi người cố gắng có trách nhiệm trong từng việc nhỏ thì sẽ thành việc lớn.

eMagazine

Khi chúng tôi hỏi tại sao lại kiên trì với chiếc thang máy đến thế. Anh Hùng đáp, cơ khí là lĩnh vực anh học và sự đam mê và yêu thích. Lần đầu tiên biết đến chiếc thang máy, anh cảm giác bản thân mình có thể có nhiều sáng kiến để thiết bị này. “Nhiều người nói rằng thang máy khó khăn, nhưng nếu thích rồi thì sẽ thấy nó rất thú vị. Ngày xưa, thang máy còn hiếm, còn là một điều xa lạ với nhiều người. Công trường lại khá vất vả, nguy hiểm và rủi ro. Máy móc và hệ thống bảo hộ rất thô sơ, gần như đó bảo hộ không có nhiều. Chúng tôi làm việc đầu tiên bảo hộ, giờ thì khác rồi, thang máy không những trở nên thông dụng hơn mà còn nhiều loại khác nhau nữa. Công cụ bảo hộ cũng khiến chúng tôi an tâm hơn”.

“Để làm một người bố tốt thì mình cần làm một người tử tế và biết chia sẻ trước đã!”

Vào năm 2004, sau một quá trình miệt mài tự học, tự tìm hiểu, anh Hùng và đội nhóm của mình bắt đầu bắt tay vào sản xuất thang máy. Chiếc thang đầu tiên anh làm là thang máy tại trụ sở Alphanam lúc bấy giờ – tại số 79 Mai Hắc Đế, phục vụ các thành viên Alphanam. Đây là một thử thách lớn, bởi nó có độ phức tạp về các thành phần rất khó trong việc thi công. Chưa kể khi đó máy móc, dụng cụ thi công còn thô sơ, lạc hậu, chủ yếu dùng sức người là chính. Nhưng cuối cùng, sau những nỗ lực không biết mệt mỏi thì công tác ra được chiếc thang đầu tiên cho Alphanam, được làm ra bởi bàn tay và trí tuệ của người Alphanam.

Với anh Hùng, chiếc thang đó được coi “anh cả”, tạo tiền đề cho việc sản xuất hàng loạt những chiếc thang sau này.

Khi nhìn sản phẩm do mình góp công tạo nên, anh Hùng vô cùng tự hào. Thang máy hoàn thành sẽ bàn giao công trình, lại bước sang thời gian sản xuất thang cho một công trình khác. Cứ như vậy, thấm thoát đã 22 năm.



eMagazine

Tất cả công trình lớn của Alphanam anh Hùng đều đã tham gia vào quá trình sản xuất thang máy. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất của anh vẫn là tòa King Palace tại 108 Nguyễn Trãi, trụ sở chính của Alphanam bây giờ. Bởi đơn giản, đó là tòa nhà cao tầng nhất mà anh từng lắp đặt. “Về công trình, điều đầu tiên tôi cảm giác là cao thoáng ngập vì tòa nhà rất cao, chắc chắn sẽ tốn rất nhiều công sức cho việc sản xuất và lắp đặt thang. Tôi cũng lo lắng rất nhiều...”. Trùng hợp, chiếc thang máy đầu tiên anh Hùng tham gia vào quá trình sản xuất là công trình tại 79 Mai Hắc Đế – Hà Nội, còn chiếc thang gây ấn tượng mạnh mẽ nhất cho anh là công trình King Palace 108 Nguyễn Trãi – Hà Nội. Cả hai chiếc thang này đều thuộc trụ sở chính của Alphanam thời điểm trước đây và bây giờ.

“Từ chiếc thang đầu tiên, cho tới sản xuất được chiếc thang tại công trình tâm cơ như King Palace là một sự tiến bộ vượt bậc của tập thể Cán bộ Nhân viên ALPEC. Tôi cảm nhận những chiếc thang do chúng tôi làm ra đang không ngừng tiến xa; nhất là khi được đặt tại một công trình, một dự án hoành tráng, hiện đại và có sự đầu tư lớn từ lúc hình thành cho đến lúc bàn giao. Anh em bộ phận sản xuất chúng tôi luôn tự nhủ rằng phải thật tâm huyết để tạo ra được những sản phẩm tốt nhất phục vụ cư dân sinh sống và các đồng nghiệp đang làm việc tại đây”.

Giữa bầu không khí đang trầm lắng, anh Hùng chia sẻ: “Giờ nhìn thang nào tôi cũng thấy đẹp, đặc biệt nhìn thang do ALPEC làm ra thì tôi càng cảm thấy đẹp. Gặp thang đời thì thấy đỡ đẹp hơn”. Cả chúng tôi và anh Hùng đều bắt đầu cười. Cuộc sống nói nửa đùa nửa thật đó. Cảm xúc thoáng ngấm nhưng cũng khá cực đoan, nhưng thực chất đó lại là niềm tự hào lớn khi được là một phần của ALPEC.

Alphanam có ý nghĩa rất quan trọng với tôi, hơn 20 năm qua Alphanam đã cho tôi một công ăn việc làm ổn định. Hiện giờ, tôi có rất nhiều nguồn động lực để phấn đấu và gắn bó, đóng góp cho ALPEC. Chắc tôi sẽ theo thang máy suốt đời! Tuổi lao động vẫn còn thì vẫn sẽ cống hiến. Thậm chí đến tuổi nghỉ hưu, nếu còn sức sáng tạo và sức khỏe thì tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc”.



“Tôi giúp đỡ Ban Lãnh đạo qua các thời kỳ và đồng nghiệp đã tạo điều kiện cho tôi ngay cả lúc chật vật nhất, một phần vì thế mà tôi mới gắn bó lâu dài được như vậy. Thời điểm đáng nhớ nhất của tôi là thời điểm không hưởng kính tế vào năm 2008, Alphanam cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Chúng tôi đồng ý rằng tôi luôn dặn anh em cố gắng, nếu ai không rõ việc gì mà mình biết thì mình chỉ dẫn người ta.

Trải qua giai đoạn đó rồi, nên tôi rất hiểu tâm lý khi làm việc của các anh chị em. Đồng nghiệp với nhau, ai cũng có lúc khó khăn cả trong công việc lẫn trong cuộc sống. Tôi nghĩ, lúc nào trong công việc cũng nên sống với nhau tử tế, như vậy sẽ tạo ra một tập thể đồng lòng. Mỗi người một tinh, một trình độ tay nghề, tôi luôn dặn anh em cố gắng, nếu ai không rõ việc gì mà mình biết thì mình chỉ dẫn người ta.

AI cũng nên vì mục tiêu chung cả, và đều cần có trách nhiệm với công việc mình đang làm, vì một sai lầm nhỏ thôi cũng ảnh hưởng uy tín công ty bị ảnh hưởng và niềm tin của khách hàng cũng không còn được như trước nữa...”



Sự chia sẻ là yếu tố mà anh Hùng luôn đặt lên hàng đầu, kể cả trong công việc cũng thế và trong gia đình. “Tôi luôn muốn trở thành một người bố, người chồng tử tế và trong gia đình. Buổi tối về nhà, câu đầu tiên tôi hỏi con là lúc nào bạn đã được như vậy. Thời điểm đáng nhớ nhất của tôi là thời điểm không hưởng kính tế vào năm 2008, Alphanam cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Chúng tôi đồng ý rằng tôi luôn dặn anh em cố gắng, nếu ai không rõ việc gì mà mình biết thì mình chỉ dẫn người ta.

Trải qua giai đoạn đó rồi, nên tôi rất hiểu tâm lý khi làm việc của các anh chị em. Đồng nghiệp với nhau, ai cũng có lúc khó khăn cả trong công việc lẫn trong cuộc sống. Tôi nghĩ, lúc nào trong công việc cũng nên sống với nhau tử tế, như vậy sẽ tạo ra một tập thể đồng lòng. Mỗi người một tinh, một trình độ tay nghề, tôi luôn dặn anh em cố gắng, nếu ai không rõ việc gì mà mình biết thì mình chỉ dẫn người ta.

AI cũng nên vì mục tiêu chung cả, và đều cần có trách nhiệm với công việc mình đang làm, vì một sai lầm nhỏ thôi cũng ảnh hưởng uy tín công ty bị ảnh hưởng và niềm tin của khách hàng cũng không còn được như trước nữa...”

Sự chia sẻ là yếu tố mà anh Hùng luôn đặt lên hàng đầu, kể cả trong công việc cũng thế và trong gia đình. “Tôi luôn muốn trở thành một người bố, người chồng tử tế và trong gia đình. Buổi tối về nhà, câu đầu tiên tôi hỏi con là lúc nào bạn đã được như vậy. Thời điểm đáng nhớ nhất của tôi là thời điểm không hưởng kính tế vào năm 2008, Alphanam cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Chúng tôi đồng ý rằng tôi luôn dặn anh em cố gắng, nếu ai không rõ việc gì mà mình biết thì mình chỉ dẫn người ta.

Trải qua giai đoạn đó rồi, nên tôi rất hiểu tâm lý khi làm việc của các anh chị em. Đồng nghiệp với nhau, ai cũng có lúc khó khăn cả trong công việc lẫn trong cuộc sống. Tôi nghĩ, lúc nào trong công việc cũng nên sống với nhau tử tế, như vậy sẽ tạo ra một tập thể đồng lòng. Mỗi người một tinh, một trình độ tay nghề, tôi luôn dặn anh em cố gắng, nếu ai không rõ việc gì mà mình biết thì mình chỉ dẫn người ta.

AI cũng nên vì mục tiêu chung cả, và đều cần có trách nhiệm với công việc mình đang làm, vì một sai lầm nhỏ thôi cũng ảnh hưởng uy tín công ty bị ảnh hưởng và niềm tin của khách hàng cũng không còn được như trước nữa...”

Nhà báo Phạm Xuân Dũng từng viết: “Suy cho cùng mục đích tối hậu của mọi chế độ tiến bộ, của khoa học, nghệ thuật và cả tôn giáo là khuyến thiện, tôn vinh lòng nhân ái và đề cao nguyên tắc sống tử tế”. Câu chuyện với anh Hùng khiến chúng tôi càng thêm tin vào câu nói: “Việc tử tế, ai cũng có”. Tử tế không đến từ điều gì xa xôi, mà ngay từ những điều nhỏ nhất trong bốn phận của mỗi người.